

## 007. ~~Eerste~~ Limburgs dictee (auteur: Pierre Bosmans)

### Vakantiegenoegens

Over enkele weken razen weer luxueuze vier- en zescilinders majestueus naar het zuiden met achter het stuur agressieve chauffeurs en op de achterbank recalcitrante dreumesen en zanikende adolescenten die halsstarrig weigeren het pittoreske natuurschoon te appreciëren en zeuren over het supplement dat voor de clandestien gekochte spiritualiën aan de douane moet worden betaald.

Terwijl sommige toeristen tijdens excursies de akoestiek in met flambouwen feeëriek verlichte catacomben bewonderen of de illuminatie van Romeinse aquaducten zo fotogeniek mogelijk op celluloid proberen vast te leggen, interesseren andere zich meer voor vroegchristelijke crucifixen, zeventiende-eeuwse glas-in-loodramen of met graffiti ontsierde pijlers van gotische kathedralen.

Als de dag ten avond neigt, slenteren in excentrieke kleding uitgedoste vakantiegangers langs de steigers van de jachthaven om het silhouet van de aan dukdalven gemeerde, feestelijk gepavoiseerde schepen te bewonderen.

Ten gerieve van hongerige badgasten worden met krokant gebakken sjalotjes bereide en met cantharellen gearneerde slaatjes of verrukkelijke consommés geserveerd, al staan vele West-Europeanen erop na het aperitief met bessensap of bessenjenever te souperen met de traditionele biefstuk en frieten of boerenkool met karwijzaad.

Consumptie van te veel mayonaise leidt geregeld tot epidemieën van diarree en acuut eczeem of tot met darmkolieken gepaard gaande constipatie, waarna de patiënt antiseptische pastilles moet slikken.

Ten aanschouwen van verbouwereerde buitenlanders worden al sinds mensenheugenis in Zuid-Andalusische amfitheaters tijdens soms dilettanterig georganiseerde stierengevechten door getatoeëerde torero's in grootte variërende banderilla's stoïcijns, maar gracieus in gitzwarte vechtstieren geprikt.

Enige vreemdetalenkennis komt van pas, als men door een gewiekste zakkenroller met een beproefd trucje van een collier wordt beroofd, want met een dictionaire kan men bij surveillerende politieagenten alleszins niet terecht.

Na een hartroerend afscheid komt aan de grondig voorbereide vakantie een einde en zonder van deceptie of debacle gewag te maken, kunnen we toch concluderen dat hyperventilatie en hysterie vermeden hadden kunnen worden, mocht men genoeg genomen hebben met het beluisteren van het Hasseltse carillon of het slenteren door Midden-Limburgse beukenbossen.