

033. Tweede dictee van Jaycees Belgium (auteur: Alex Wethlij)

Voorronde: De dicteefabrikant

Daar is hij ten derde male: de nimmer moede fabrikant van dictees, de grijnzende plaagal, de kritische criticaster, de onrust scheppende onruststoker, de mallotige misantroop die na twee ongeëvenaard serieuze woordenspelletjes een parallel essaytje in elkaar heeft gezet.

Grinnikend ijsbeert hij in de coulissen als de verbouwereerde finalisten in spe, trillend als een espenblad, zich proberen te kwijten van dit corvee.

Met monnikengeduld heeft hij, een ex-hoofd der school imiterend, het Nederlandstalig spellinglabyrint doorvorst.

Van heinde en verre zijn hachelijke twijfelgevallen samengebundeld om desgewenst geïnstalleerd te worden in smeuike zinsneden.

Van alles heeft onze quizmaster de revue laten passeren: cafés en abonnees, tralies en baby's, zee-eenden en zeearenden, adjunct-directeurs en vicevoorzitters, paashazen en kerstganzen, boerenknechten en herenboeren, pyjama's en piramides enzovoorts.

Zelfs het qwertyklavier van de typemachine werd niet verloochend. Een weifelmoedig mens zou er draaierig van worden!

Wie mag die blijkbaar meedogenloze scepticus zijn die met onfeilbare intuïtie de achillespezen der orthografie slinks weet te treffen?

Is het een verguisde oud-dictator, een flagellant in ruste, een aan lagerwal geraakte beoefenaar der mystiek, een oudgediende van een jongerenadviescentrum of wellicht een geroeyd Jayceeslid*?

Allemaal vragen die opkomen in een brein dat gepijnigd wordt door venijnige spellingfeitjes die zich aaneenrijgen tot een verbijsterend karwei zonder een greintje respijt.

Men zou de snoodaard wel naar de Noordpool wensen!

Maar, houd mij ten goede, is het wel per se nodig voor eigen feilen een zondebok te zoeken?

Getuigt het niet van een enigszins huichelachtige mentaliteit diegene de levieten te lezen wiens speldenprikken u eigenlijk zouden moeten flatteren?

Uw kwelgeest is geen muggenzifter, geen ontspoorde nijdas, maar een goedwillend, door en door welvoeglijk idealist.

Met ongeveinsd enthousiasme wil hij u overal in den lande uw opgedane spelvaardigheid tentoon laten spreiden.

Misschien hebt u die van lieverlede tot nog toe wat laten slabakken.

Dat is tot daar aan toe, maar laat u niet kleinkrijgen. Maak van een obstakel geen debacle.

Werk u door de spellingpuzzels heen, ook al gaat het niet van een leien dakje. Overwin de spraakkunst en uzelf.

Nog een ultiem akkefietje , een laatste minuutje en uw meester houdt op met zaniken; gelukgewenst: u bent erdoorheen.