

## 066. Eerste Soester dictee

### Soest natuurlijk

Op Hemelvaartsdag werd de traditionele oudeambachtenmarkt in Soest georganiseerd, waar verstrooiing zoekende autochtonen continu langs kraampjes met sieraden en bijous schuifelden.

Exotisch geklede vrouwen (refugiees en evacuees, dat lijkt geen twijfel) kwamen in groten getale erop af om minutieus onder de loep te nemen hoezeer het oudvaderlandse vakmanschap in dit millennium intact bleef.

In het weitje vlak bij de lindebomen hoorde je hoe de schapen tekeergingen die door de schapenscheerder geroutineerd onder handen genomen werden; verderop belichtte een klompenmaker hoe hij zo-even te werk ging.

De pottenbakker, een AOW'er, verraadde zonder eromheen te draaien hoe hij het klaarspeelde om een amfora, zo'n enigszins buikig tweeorig Grieks kruikje, in perfect geknede ovale vorm te krijgen.

Te midden van het allerwegen toestromende volk illumineerde de briljante kalligrafe zonder liniaal het abc met orchideeën, tot de regen neerstortte en zij haar karwei moest beëindigen; zij eiste smartengeld.

De weeïge lucht van verschroeiend plastic werd tenietgedaan: de onloochenbare geur van frikadellen en vers gebrande pinda's, die vroeger apenootjes heetten, appelleerde aan de eetlust van het hooggeëerd publiek; dat appel bracht geld in het laatje.

Vanwege een niet-officiële omleiding die zij agressief betwistte, reed een verlate fietsster door het tunneltje onder de Dalweg; zij was geërgerd noch gechoqueerd door de vele graffiti.

Heden ten dage zijn er weliswaar nog helikopters op Soesterberg gestationeerd, nochtans wordt je aandacht eerder getrokken door het weidse uitzicht over de Eng, waar maïs groeit of boekweit.

Op het terras van de recentelijk geopende tearoom zaten twee douairières die de tijd doodden met eloquente exposés over dictees, totdat zij een gerenommeerde tv-directeur ontwaarden.

Enthousiast begroetten zij hem en bestelden een sherry'tje en twee bordeauxs; met die consumpties werd ten aanschouwen van een geïnteresseerde menigte door alle drie getoost op u aller gezondheid.