

068. Vierde dictee van Jaycees Belgium (auteur: Diederik Van Coillie)

Finale: De toekomst

Jongeren zijn in deze postconciliaire era te gelaïciseerd of te areligieus om nog te weten wat een conopeum of een pyxis is, of om nog wild enthousiast of gefascineerd te luisteren naar gregoriaans hymnegezing, maar hun gedachtewereld is kosmopolitischer en oecumenischer, hun zondebesef reëler.

Heel wat adolescenten en jongvolwassenen engageren zich nota bene heel altruïstisch voor allerlei milieueisen, kennen ternauwernood xenofobie en racisme, en al is met de mensenrechten nog niet alles pico bello, toch zijn termen als anti-Duits, prowesters en pan-Afrikaans weldra passé en zullen putschisten of juntaleiders in de dop niet langer ongestraft hun wederrechtelijke minioorlogjes kunnen voeren.