

121. Dictee van De Standaard (Ludo Permentier)

De glimlach van een jonkvrouw

Te midden van voedsel- en voetbalschandalen, van verpaupering, maffiose praktijken en zedeloosheid, viert het patriottisme hoogtij. Ons land maakt zich wijd en zijd in eendracht op voor het huwelijk van kroonprins Filip en jonkvrouw Mathilde.

Vier provincies, aangewezen volgens geografische en linguïstische symmetrie, viel reeds hun Blijde Inkomst te beurt. Dat leverde hartroerende tafereeltjes op.

Onze toekomstige koningin heeft niet alleen een zwak voor haar verloofde van koninklijken bloede, maar evenzeer voor dreumesen met tricolore vlaggetjes en ouden van dagen die nog meer dan één strofe van de Brabançonne kunnen zingen.

Haar joyeuze gebaren en haar gelukzalige glimlach sierden de voorpagina's van onze nationale pers. Haar kokette voorkomen was het gespreksonderwerp in privéclubs en volkscafés.

Straks schrijdt het jonge paar in de kathedraal op het altaar af. Op de vraag van de kardinaal zal hij zonder weifelen een krachtdadig ja ten beste geven. Met haar ingetogen wederwoord, nijgend naar haar bijdehante gade, verovert zij definitief het hart van ons land.