

136. Tweede Rotterdams Havendictee (auteur: Ben Maandag)

De grenzeloze haven

Dag in, dag uit frequenteert een caleidoscopische mêlee van schepen uit allerlei contreien de Rotterdamse haven, van Curaçaose mammoettankers en Guatemalteekse kanonneerboden tot authentiek Saudi-Arabisch sleepopperzuigers.

Bij tijd en wijle vindt men aan boord een onvermoede variëteit aan levende have: geormerkte pinguïns uit het noordpoolgebied, zigzaggend gestreepte servals, of Zuid-Amerikaanse lampreien, die het criminele rapaille en zijn kompanen ongegeneerd in opgezette staat als contrabande binnensmokkelen.

Naast deze zoölogische aberraties blijken ook cyclamens en hyacinten van de glooiingen der benedenwindse bergvalleien in de van zonnestrallen en compost gespeende scheepsruimen zonder foeragering excessief te gedijen.

Vanzelfsprekend bivakkeren deze niet-alledaagse plant- en diersoorten enige tijd in quarantaine, alvorens de gehele santenkraam al of niet in levenden lijve accommodatie vindt bij een charitatieve instelling, gespecialiseerd in tropischeplantenkassen of verblijven voor exotische dieren.

Op de keper beschouwd is deze import onvergelykbaar met de containers vol hasj, spiritualiën en mitrailleurs die, na bestelling met een gsm'etje, onopgemerkt door geavanceerde lasertechnologie zonder bonafide cognossementen in groten getale in onze territoria arriveren.

Edoch, hierover in flamboyante filippica's uitentreuren uitweiden is voor bangeriken, temeer daar dit de dagen zijn van ravissant gekleurde dundoeken, van pittoresk geïllumineerde zeekastelen en van ongebreidelde bacchanalen ter meerdere glorie van ons aller grenzeloze haven.