

203. Vijfde Pancrasser dictee (auteur: Geert van Diepen)

Over het wel en wee van de moderne homo sapiens

De meeste zinnen, stellingen en citaten zijn ontleend aan het boek 'Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen' en met consideratie bewerkt tot dit delicate dictee.

Het lezen van dit geestesproduct van Amerikaanse origine was namelijk zo'n vreugdevolle en leerzame bezigheid, dat ik voor u graag een excerpt samenstelde.

De controverse tussen de seksen, de misverstanden en de rivaliteit zijn in ons leven in de 21e eeuw nog net zo actueel als toen Adam voor het eerst in conflict kwam met Eva.

De wetenschap bezit tegenwoordig de capabiliteit om te expliciteren waarom vrouwen zoveel discussiëren, vaak om de hete brij heen draaien, het naadje van de kous willen weten van iedereen om zich heen en zelden initiatief nemen tot seks.

Ook weten wij nu dat er evolutionaire en biologische principes zijn waarom mannen maar één ding tegelijk kunnen doen, waarom ze winkelen haten, de weg niet vragen en nauwelijks iets weten over het privéleven van hun vrienden.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, toen feministen steeds assertiever exhibeerden en daarmee flagrant succes genereerden, is suicide onder vrouwen met 34 procent afgenomen, maar bij mannen met 16 procent toegenomen.

Het leven, dat generaties lang overzichtelijk was met de man als hoofd van het gezin, kostwinner en beschermer, en de vrouw als moeder en huishoudster, begon te veranderen.

In het laatste decennium van de 20e eeuw, toen vrouwen het zoete heil van het echappement naar de vrijheid ontdekten en mannen meer als vijand gingen beschouwen, kwamen relaties en gezinnen onder druk te staan.

Stante pede waren er komische televisieseries en reclamespotjes waarin mannen als stupide en onbenullige wezens werden afgeschilderd, in tegenstelling tot de intelligente, superieure vrouwen.

De consequentie van de feministische strijd is dat 50 procent van de vrouwen in de westerse wereld buitenshuis werkt en nu ook, net als mannen, maagzweren, ataques en ziekten krijgen die veroorzaakt worden door stress.

Gezien de vele echtelijke scheidingen lijken wij, mannen zowel als vrouwen, confuus in de relatie, die een labyrint is geworden van valstrikken, impasses en soms van een chronisch slecht humeur.

Maar niet langer gewanhoopt, hightechhersenscans confirmeren dat de mannelijke en vrouwelijke hersenen totaal verschillende functies en prioriteiten hebben, zodat een causaal verband naar het onbegrip voor elkaar hierdoor gelegd is.

Het vrouwelijke deel van de homo sapiens baart kinderen en verdedigt het nest met als gevolg dat haar hersenen ingesteld zijn op voeden, koesteren, liefhebben en zorgen voor andere mensen in haar territorium.

De mannelijke helft van de homo sapiens daarentegen heeft een compleet andere habitus; hij was jager, protector, kostwinner en consciëntieuze probleemoplosser, zodat zijn psyche van nature niet ingesteld is op aandacht geven aan zijn relatie.

Het is te hopen dat dit inzicht de onbewuste demarcatielijnen tussen de beide geslachten doet slechten en een contributie mag zijn tot een hechter, bevredigender en seksueel gezonder leven van de moderne man en vrouw.