

223. Zevende Rijnwouds dictee (auteur: Jacques Bettelheim)

Poolshoogte

Traditioneel heerst begin juli een commotie vanjewelste in de Rijnwoudse contreien: allerwegen worden in de gemeente Poolse kinderen geacommodeerd.

Ook vorige maand vergastten zestien gezinnen evenzoveel jongeren op logies en ontbijt.

Een Waddinxeens echtpaar – mecenassen pur sang – liet de Oost-Europeanen kosteloos blitse T-shirts en kakibroeken uitzoeken.

Gewoontegetrouw bood een lokale opticien zowel de mannelijke invités als de vrouwelijke logees – althans voor zover nodig – een gratis bril aan.

De Rotaryclub trakteerde de jongeren op een dagje Blijdorp, waar zij zich vermeiden in haviken, rinocerossen en dromedarissen.

Naar verluidt werd dit uitje bekroond met authentiek Nederlands fastfood: patates frites met satésaus en frikadellen met piccalilly.