

245. Historisch Leidsch dictee (auteur: Hans Heestermans)

Een glipper uit het Zuid-Hollandse Leiden had via zijn gsm'etje van tevoren aan Sint-Nicolaas ge-e-maild wat hij op sinterklaasavond wilde krijgen.

Hij weidde erover uit dat hij met enige scepsis en na het heuse minutieuze onderzoek van de enquêtecommissie ervan uitgegaan was dat een eau-de-cologneflesje, een 50+-arrangement voor sociaaldemocraten, wat cosmetica en een dia-avond voor VVD'ers niet onontbeerlijk waren.

De sint sms'te hem terug dat hiervoor althans een ad-hocoplossing gevonden moest worden.

Hij had nochtans voldoende knowhow om tezamen met zijn Pieten de lay-out van de uitnodiging voor die avond te ontwerpen.

De locatie was een lokaal in de Rode Kruispost, waar in grote zielenrust secondelang en niet stiekem naar dia's van paardenbloemen, baby'tjes en parapluutjes kon worden gekeken, apekool voor bollebozen dus. Een no-claimkorting zat er toentertijd niet in.

Tegen Kerstmis moest er ook nog controle op de enquête worden uitgevoerd in een rijdendeartilleriekazerne.

Voor hapjes, onder andere katenspek, balkenbrij en groente- en tomatensoep, zou worden gezorgd.