

281. Vierde Heerhugowaards dictee (auteur: Jan Tamis)

Blok 1: dictee

Het maatschappelijke leed dat spelling heet

Welkom, deelnemers aan de vierde dictee-editie, bijzonder welkom u, fervente dicteetijger, die met of zonder 50+-kaart bij alle drie de vorige enerverende etappes enthousiast acte de présence gaf.

Gij snoodaards, treed behoedzaam binnen in de chaotische bushbush van de vermaledijde spelling, waarin heden ten dage desillusies, ontgoochelingen, weifelingen en twijfels tieren als welige lianen.

In uw oud-Hollandse, chique ladekast ligt het Groene Boekje: uw gids in dit labyrint van naïeve inconsequenties en buitenissige gedachtecronkels, die als ridicule 1 aprilgrappen overkomen.

Let nochtans niet op de spellingdissidenten, die hun guerrilla-acties bundelden in het fenomeen van het rivaliserende Witte Boekje.

Nog even en uw plank met dictionaires en encyclopedieën kent alle kleuren van de regenboog.

Met leedwezen zij geconstateerd dat de in alle contreien fel bekritiseerde spelling zonder meer ten prooi is gevallen aan een complete anarchie.

U laat zich daardoor geenszins koeioneren en durft als bijdehante taalfanaat per se de confrontatie aan.

U verliet vannacht halsoverkop uw lits-jumeaux op zoek naar dat blocnotevelletje, dat verformfaaide A4'tje met verraderlijke notities als tatoeëren, coupe soleil, carrousel, rijinstructeur en graffiti.

En passant verorberde u een karbonaasje, tot de heimelijk in jus d'orange verborgen Schotse whisky u deed knikkebollen.

Een ribbenstoot van uw eega, een yogadocente, transformeerde uw euforische droom van de ideale spelling in een hallucinatie.

Blok 2: Zoek de fout (in de originele opgave waren er woorden fout gespeld, hier staan alle woorden correct geschreven)

Die schuinsmarcheerder wist de hoogbejaarde aartshertogin met frauduleuze escapades en smeuije praatjes te misleiden.

De op revanche beluste impresario sloeg in het Noord-Ierse dorpje tijdens een thema-avond over ADHD meedogenloos toe.

De geschminkte, blèrende dreumesen lieten tijdens de polonaise onophoudelijk de bouwvallige crèche op zijn grondvesten trillen.

De confuse, Corsicaanse caissière had haar bijous tussen de accessoires in de commode laten liggen.

Naar verluidt raakte de gefacelifte, frêle filmactrice tijdens een tumultueuze achtervolging gestrest door legio excentrieke paparazzi.

De ziedende amanuensis stuurde de recalcitrante adolescent linea recta naar de conrector, die counselor en remedial teacher raadpleegde .

Hij leidde een dubbelleven: overdag hôtehier en 's avonds gogodanser met plateauzolen, gouden hotpants en een afrokapsel.

De in Ecuador gearresteerde Curaçaoënaar, een vermaard gynaecoloog, ging kopje-onder in een moeras van leugens en voorwendzels.

Klavecimbelmuziek bij feeëriek schijnsel van renaissancistische kroonluchters: wat een weergaloos nostalgieke en romantische ambiance in deze taverne!

De hors-d'oeuvre mocht van uitzonderlijke klasse zijn, met de dame blanche en de cappuccino ging de corpulente chef-kok de bietenberg op.