

Liefhebberseditie

Gal uit de pen van een verslaafde Breskense dictee-expert

- 1 Dit dictee is geen zevenmaands kindje, anders werd het veel te moeilijk, al heeft u natuurlijk koppiekoppie en gaat u klip-en-klaar en open en bloot deze dictee-uitdaging aan.
- 2 Te midden van de roekoeënde duiven vielen de kinderen die blèttèn, net als sommige ouders die meeblèrden, en het geïa der ezels niet op.
- 3 De criticus legde de geuite kritiek naast zich neer en vergastte ons zelfs op een lachsalvootje.
- 4 Allebei, alle twee, liepen ze tandenknarsend en knarsetandend het gebrouilleerde gezelschap tegemoet.
- 5 Wat is het verschil tussen ijzer-II- en -III-sulfaat? Heeft de hel een voorgeborchte? Wie gebruikt er nog Volapük? Is dat niet laag-bij-de-gronds? Ken jij soms die meesteroplichter, expert in ponzifraude (op een piramidespel lijkende beleggingsvorm)?
- 6 De sjofele shovelchauffeur was een komisch type: hij verkocht graag lazzi (kwinkslagen). Hij had een dodehoekspiegel en viel op doblo's.
- 7 De Han-Chinees en de Indochinees gingen met een tuktuk (driewielig voertuigje in Azië) chinezen bij de chinees.
- 8 De chef lege dozen gooide er met (vergelijk: potverblomme) 'gouwe-dozen-met-blikken-randen' een lelijke bastaardvloek uit. Zijn directeur kapittelde hem daarvoor en plein public (in het openbaar).
- 9 De jeugd e-mailt en sms't, downloadt bestanden en heeft zo'n apparaat van het merk iPod en een e-reader.
- 10 Van prins Bernhard weten we dat hij het Anjerfonds een warm hart toedroeg, met Lockheed een affaire had, van wijntje en trijntje hield en een niet-vroeggestorvene is.