

# Eerste Groot Alkmaars Politiek Dictee

Auteur: André Nuyens

## Idealen en politiek

- 1 Rond 340 na Christus sneed ene Martinus met één houw van zijn zwaard zijn mantel doormidden en gaf de helft van zijn kledingstuk aan een bedelaar die zat te rillen van de kou bij de stadspoort van Amiens.
- 2 Nadien strooide hij her en der wat wonderen rond waarbij hij een boerenknecht uit de dood opwekte door middel van een solide gebed en een pestlijder van zijn besmettelijke ziekte bevrijdde door een zoen.
- 3 Uiteindelijk werd hij bisschop en heilige. Hij ligt begraven in de basiliek van de Franse stad Tours. Het genereuze gebaar van het delen van zijn mantel vieren wij heden ten dage nog steeds met het sint-maartenfeest.
- 4 Wat betekent dit alles in de politiek? Hoe smeed je je idealen om in daden die ertoe doen of is dat a priori gedoemd te mislukken?
- 5 Sommige Tweede Kamerleden hebben recentelijk gedesillusioneerd de politieke arena verlaten. De hele santenkraam van oeverloze discussie en daarbij behorende gênante resultaten beschouwen zij als een vorm van voor-de-gek-houderij.
- 6 Zij willen hun idealen liever anderszins verwezenlijken, onbevredigd als ze zijn met de reële uitkomsten van hun fanatieke ijver.
- 7 Ook voor u geldt dit: een gedweeë volger te zijn van de partijlijn of de regisseur te blijven van uw idealen. Maar eerst dit monnikenwerk van een dictee uiteraard zien te beëindigen.
- 8 Het is namelijk een onmiddellijke eer met deze magnifieke prijs aan de haal te gaan.