

## Kerstmis 2013

Ach, Kerstmis, geliefd en gehaat, feest der feesten, vol met kerstballenbomen, de Kerstman, kerstavond, kerstgeschenken, euforische Bijbelverhalen over de nieuwgeboren Mensenzoon: voor veel mensen een nostalgisch dickensiaans festijn met glazen vol romige punch oftewel, zoals de Engelsen zeggen: eggnog.

Je spoedt je als feestvierder naar zo'n door designkaarsen geüpdatete accommodatie met onbegrijpelijke haute-cuisinerechten, of je vermeit je thuis lekker met eigenbereide fricassee, begeleid door volvette fondue, sperziebonen en Franse frietjes, geserveerd in Delfts blauw met heel rare doorsneefbeelden van Duitse herders.

Voor vrijgezellen daarentegen is het vaak een semideprimerend tijdsbestek vol eenzame afhaalpizza-avonden, stukgelezen oude Playboys en een eenzaam bordeauxtje op tafel, terwijl anderen bij kaarslicht prinsheerlijk aan familiedinertjes en cadeau-uitwisselingen doen.

Zij moeten de feestdagen uitzitten met een stereotiep pikketanissie, zich dapper teweerstellend tegen de terreur van feeëriek verlichte etalages en die sfeer van algehele euforie waar zij het nou net zo Spaans benauwd van krijgen.

Gelukkig biedt de tv je genoeg comédiennes en conferenciers om je met een x-aantal kolderieke ditjes-en-datjes van de straat te houden, zodat je toch knus op de bank met je yorkshireterriërtje of misschien wel je kersverse Costa Ricaanse geliefde naar nonsensicale niemendalletjes kunt kijken.

En als het ernaar uitziet dat je je in je Vinex-wijkje op die saaiige T-kruising te veel verveelt, met alle ellende van dien, vergeet dan alsjeblieft dat je ooit sonjabakkerachtig dieette, laat je eens lekker gaan, neem een enorme bel moezel en een tostietje met Jiddische/Jiddisje gefilte fisj, schilder eens een rare charliechaplinsnor op je kat, en voel je beslist geen zielenpoot. Vrolijk kerstfeest iedereen!