

Zesde Harens Dictee

Auteur: Trees Roose

Vind je ook niet dat bij feest een dinertje hoort met sterkedrank, rodekool, zelfgemaakte aardappelpuree en een verrukkelijk dessert? Of houd je meer van pannenkoeken, bereid in een emailen koekenpan met kokendhete olijfolie?

Je bevindt je in een vreselijk dilemma, want wat komt er nu in godsnaam op het menu: Indische ragout, Chinese kool, Haagse bluf?

Slimmeriken kijken op een receptenwebsite of checken een tv-kookprogramma met zo'n overactieve chef-kok die zich shocking minachtend uitlaat over zijn personeel. Alleen een saaie piet bereidt zijn eten gedachteloos; zo'n type wordt natuurlijk als de wiedeweerga uit de keuken verwijderd.

Anderen choqueren hun familie met een verrassend simpele, maar goed doordachte brunch. Sowieso moet je wel een accommodatie zoeken waar jouw gasten niet te veel worden afgeleid door quizzen of rare sciencefictionfilms op bijvoorbeeld hun gsm'etje.

Dan is het echt feest en geniet je tezamen echt van een bourgondische maaltijd, met op de achtergrond knapperend houtvuur en stemmige middeleeuwse muziek.