

# Eerste Weesper Dictee

Auteur: Anke ten Doeschate

Er was eens een pittoresk stadje aan de Vecht, op steenworp afstand van het grootstedse Amsterdam en het majestueuze Muiderslot. Hoewel het stadje met zijn monumentale panden, lieflijke huisjes en kruip-door-sluip-doorstraatjes historisch genoemd kon worden, waren de inwoners met hun tijd meegegaan. We schrijven immers het jaar des Heren 2015, een tijd van tablets, zzp'ers, duurzaamheid en crowdfunding.

Met dat laatste moest aan de Nieuwstad De Weesper Boekhandel verrijzen, niet met een tanteagaathregeling maar met het slijten van heuse obligaties. Al snel stroomden de euro's binnen. De initiatiefneemster kon haar op A4'tjes opgetekende plannen gaan realiseren. Er werden maquettes geconstrueerd en bouwtekeningen ter accreditatie voorgelegd.

Maar er kwam een Weesper kink in de kabel. Vlak voordat de spouwmuren geslecht konden worden, gelastte het veelbesproken duo van de Stichting Flora- en faunabescherming een bouwverbod, omdat er sacrosancte ransuilen, bladkoninkjes, geelgorzen en zelfs een krullevaar tussen de dakspanten vertoefden. De GroenLinkswethouder wilde een onderzoek naar het welbevinden van deze ornithologische schepsels laten uitvoeren.

's Middags besloot de vlijtige eigenaresse dan toch ten minste een bezem door het stoffige etablissement te halen. Begeleid door salsamuziek ging ze sans gêne tekeer, maar de Cubaanse muziek kon de gevederde vrienden niet bekoren. Krijsend verkozen ze de weidse hemel boven de winkel. De krullevaar vloog fluks terug naar de kinderboekhandel, waar hij schielijk terugkroop in het boek van Annie M.G. Schmidt.

De andere vogels koersten naar de overzijde van de Kom, waar ze neerstreken in de toren van de Sint-Laurentiuskerk. Daar huizen de vogels nu nog. Slechts een pastoor met emeritaat, een thuriferarius en enkele kanunniken menen de vogels soms te horen.

Hoe het moet als de kerk straks in een ravissant appartementencomplex wordt omgetoverd, is de vraag. Daarover zal de heer Van Vliet in conclaaf moeten, met de Weesper dierenbeschermers, al kan hij misschien beter een salsa-avond houden op het altaar met de glas-in-loodramen. En De Weesper Boekhandel? Die aanschouwde in de vroege zomer van dat jaar het levenslicht, tot vreugde van de investeerders en andere boeken- en cultuurminnende Weespers.