

Culinair-fetisjistische clownerieën

De twee hautain geklede juffrouwen expedieerden via WhatsApp huilen-van-het-lachenemoji's terwijl zij op een Piaggioreespleetje (waarvan de clignoteurs aanstonden) in alle lucullische lasciviteit door het Vondelpark manoeuvreerden tussen een geïmproviseerde jeu-de-boulesbaan, pencak-silatbeoefenaars en multiplesclerosepatiënten die een tai-chicursus volgden.

Bestemming: de Pieter Corneliszoon Hooftstraat waar 's lands frêle, gesofisticeerde chickies zich als geroutineerde collectioneurs, snuffelend als chihuahua's, vergapen aan de exquisite collecties van modehuizen als: Ermenegildo Zegna, Dolce&Gabbana en Hermès. En niet te vergeten: de limited edition accessoires van Roberto Botticelli; diens jasseronkettinkjes zijn ontegenzeggelijk collector's items. Clientèle van de bonnetterieën: van 2Pacminnende, pernicieuze kut-Marokkanen met een apocrief arsenaal aan AK-47-geweren tot fiducieloze conjunctuurconnaisseurs van De Nederlandsche Bank.

Terwijl de vrouwen nipten aan een verrukkelijke caipirinha na deze obligatoire besognes, schuifelde er langs de terrassen in de Cornelis Schuytstraat een stel musici, pieus als monniken, met een scala aan achenebbisje muziekinstrumenten: de contrabassarrussofoons, de guira's, de bouzouki's en de darboeka's.

Nadat de dames het recital hadden gedeballoteerd, verordonneerden zij onmiddellijk de sanguinisch lijkende cafébediende met peper-en-zoutkleurig haar (waarschijnlijk een Antilliaan of Curaçaoënaar). Hij femelde: "Ik recommandeer te allen tijde de gevogelteconsommé, gevolgd door het nalolokamtandslijmvisje met shiitakesaus, rodezeaanemoonvis en coquilles Saint-Jacques."

Na een stilte rasureerde de naar aloë vera geurende garçon solemneel terwijl hij met een crème-brûléebrander een Marlborootje aanstak: "Of willen jullie een saotosoepje?"

Van dit soort culinair-fetisjistische clownerieën moesten de schonen vomeren. De lul-de-behanger kon fluiten naar een douceurtje.