

De rijke geschiedenis van Leiderdorp

Het verleden van Leiderdorp is interessanter dan je misschien zou denken en echt iets om als Leiderdorper apetrots op te zijn. Laten we eens poolshoogte nemen in de minutieus opgestelde canon van Leiderdorp, waarin een scala aan illustratieve gebeurtenissen is opgenomen.

Zo werden bij archeologisch onderzoek in verband met de aanleg van de hogesnelheidslijn sporen ontdekt van een boerderij uit de vroege ijertijd en pakweg 2500 jaar geleden woonden hier mensen met een veeteelt-akkerbouwbedrijf.

Eeuwen later blijken de expanderende Romeinen tot aan de Rijn te zijn doorgemarcheerd. Ter bescherming van de noordgrens van het Romeinse Rijk bouwt men dicht bij het water een aantal van palissaden voorziene forten, die ook als adequate accommodatie voor de regelmatig patrouillerende militairen fungeren.

In de Merovingische periode, omstreeks het jaar 550, strijken er enthousiaste nieuwe bewoners neer op deze contreien. Er verrijst een idyllisch dorp, met een in de kleiige rivierkreek aangelegde haven, dat zich tot een internationaal georiënteerde handelsnederzetting ontwikkelt, met lucratieve handelscontacten tot in Duitsland.

Leiderdorp telde ooit zes laatmiddeleeuwse kastelen, gebouwd met lokale rivierkleibaksteen. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten werden er twee rigoreus verwoest, drie andere werden met de grond gelijk gemaakt ten tijde van het Beleg van Leiden. In de achttiende eeuw zijn ze definitief afgebroken en inmiddels overdekt met Vinex-wijken. Men recyclede het puin, dat gebruikt werd voor nieuwe bouwsels; alleen van het fameuze Huis ter Does zijn nu nog wat pittoreske relictten zichtbaar.

Ook na de Reformatie schrijft Leiderdorp geschiedenis op religieus gebied. In 1886 vindt de Doleantie plaats, een scheuring binnen de protestantse kerk en in Leiderdorp besluiten dominee Vlug en de kerkenraad zich omwille van het zielenheil hierbij aan te sluiten, als eerste Zuid-Hollandse gemeente. Voor- en tegenstanders dreigen slaags te raken en de locoburgemeester roept de hulp in van de Leidse garnizoenscommandant om ervoor te zorgen dat de situatie de-escalereert. Uiteindelijk loopt het allemaal goed af en inmiddels zijn alle afgescheiden stromingen weer bij elkaar onder de oecumenische paraplu van de PKN.

De industrie behoorde van oudsher tot een van de belangrijkste pijlers van de plaatselijke economie, eerst vooral met de middeleeuwse steen- en pannbakkerijen, later met de negentiende- en twintigste-eeuwse scheepsbouwactiviteiten.

Hier is nog maar een minuscuul deel van de Leiderdorpse historie de revue gepasseerd. Er heeft in de afgelopen millennia nog veel meer vermeldenswaardigs plaatsgevonden, maar dat moet u zelf maar verder nalezen in de annalen, kronieken en andere documenten over het dorp.