

094. De Grote Spellinggids (1)

1. De autochtoon had een id-baan, de allochtone student een ID-kaart. Studiefinanciering ging via de IB-groep, geld kreeg hij via i-bankieren. Bij zijn chemiestudie kwam hij stoffen tegen als iboga-alkaloïde en icosatetraëenzuur. De ideeëloze hoogleraar leed aan ideeënarmoede. Zijn kleinzoon was een idiot savant en leed dus aan het savantsyndroom. Zijn colleges verliepen volgens een idée reçue en hij gebruikte oude ICT-apparatuur, die in extenso wel idiotproof was.
2. Bij het in gebruik stellen van de nieuwste F-16 was bij de gehate Nixon nog geen sprake van impeachment of incompatibilité d'humeur met zijn vicepresident, die recent nog een PET-scan had ondergaan. Pas later vond de ingebrekestelling plaats. Tot dan toe had alles een Indian summer geleken. Hij was een vreemde vogel, een rara avis, en hield zelf ook vogels, zoals twatwa's, takahe's, jakob-evertsens, fitissen, archeopteryxen en lori's.
3. De prince charming wilde het indomeisje – ex-lid van het IKV en ADHD-kind – in bezit nemen. Hij beloofde haar ipecacuanhawijn, oranjebitter, mescal, een jus d'orangeje (verkleinwoord: justje), ook wel suderans genoemd, kasiri bij de koek-en-zopie, yakult, shandy, bhang (bheng) en chicha.
4. Na die bedwelming volgde meer: speedball, methamfetamine, ice, MDMA, crack en paddenstoelen als ecodrug. Harddrugs als basuco kwamen niet im (in) Frage, hasj(iesj), synthetische en psychedelische drugs des te meer. Ecstasypil wordt afgekort als xtc-pil.
5. De amazone reed op haar izabel, al brevierend uit de I Tjing, het orakelboek met hexagrammen uit de Chinese filosofie. Ze had al meegedaan aan een rits van concours hippiques. Ze zat nog op het ivbo, maar had na een iui toch al een partus achter zich. Eerst was in-vitrofertilisatie een optie geweest. Haar baby'tje had jammer genoeg het KISS-syndroom.
6. Was deze jehova nu een echte Jehova's getuige? De janweetal schoffelde hen onderuit. Hij noemde hen een jan-van-mijn-gat en jongens van Jan de Witt, die Jan Modaal en Jan met de pet in het ootje wilden nemen. Hij jij-joude als altijd en jouwde hen ook uit. (Af)gaan als een banaan, geef ze de j-zak! De gelovigen dropen af, niet wetend dat Turkije hen volgens het jus avocandi zou oproepen om tegen de Koerden te vechten. Zou het JAC (Jongerenadviescentrum) hen nog kunnen helpen?
7. Het Halt-bureau straft alternatief. De door deathmetal letterlijk verdoofde delinquenten gebruikten veel Dafalgan. Ze moesten de D66-fractiekamer met veel dag- en weekbladen met de zwabber afdweilen. Op de deur zat een dag-en-nachtslot. Aan de muur hingen fotootjes van een Dakota, een dalmatiër, een Damslaper, D-day en Delfts blauw. Kranten als het AD en de Volkskrant lagen in de hoek. In de frigidaire lagen mayonaise en dijonnaise, alsmede ansjovisboter en beurre noisette. Een dilettant in de fractie speelde luid djangogitaar en luit.
8. Toen de taakstraf voorbij was, gingen ze weer dj'en. Met een donaldduckstem als van een dominee-dichter kondigden ze de arrenbie, de tex-mexmuziek, de skifflemuziek, de Eskimo- en zigeunermuziek luidkeels bij alle dulcinea's met hun gefakete donquichotterieën boud aan.
9. De aanhangster van het baas-in-eigen-buikprincipe overdacht op de bacovenplantage, toen ze aldaar een bach(bloesem)therapie volgde, hoe ze het in de bachelor-masterstructuur oftewel het bamastelsel tot BA, bachelor of arts, zou kunnen brengen. Haar ultieme doel was een professoraat op de Bahama-eilanden met doçuur aan de studs in het Bahasa Indonesia.
10. Ze smulde van haar babi pangang – straks gaat ze hatha of bhakti yoga doen – en snoot haar neus. Een kind met een vuile neus is trouwens een bahneus. De balie-employé, een uitgesproken heteroman, had eerder geleden aan het Balkan-, Golf- en stockholm syndroom. De berlitzmethode was aan hem niet besteed, zijn aussie-Engels was allerberoerdest. De bètawetenschappen gingen hem beter af: in cartesische en cilindercoördinaten was hij een kei, de algebra van Boole (boolealgebra of booleaanse algebra) was appeltje-eitje en vacuümtechniek, MRI-scans en de recycling van petflessen waren een peulenschilletje voor hem.
11. Wovon man nicht klar reden kann, darüber muss man schweigen (Ludwig Wittgenstein).

Rein Leentfaar