

105. De Grote Spellinggids (11)

1. De sambuca is een Italiaanse anijslikeur. Zouden de Samoeden – leden van een volksstam in noordelijk Siberië – dat ook drinken? Aan hun trouwe viervoeters, de samoeden, zullen ze het toch niet voeren? Als je een droge, witte loirewijn bereid uit sauvignon blanc drinkt, neem je sancerre, genoemd naar Sancerre.
2. De sandhi, samensmelting, is het taalverschijnsel dat potlepel transformeert naar pollepel.
3. De sandow is een spierversterkend toestel en het sang-de-boeuf – de term komt van ossenbloed – is het diep rood waarmee oud Chinees porselein vaak gekleurd is.
4. Iemand sans dot iets zeggen is zonder omwegen. In feite betekent het: zonder bruidsschat.
5. Sans façon is zonder complimenten, zonder omslag, en de sans-forcerorder is een beursterm.

6. De scenische opbouw van een toneelstuk behelst het zich per scène op één plaats afspelen.
7. Schaal- en schelpdieren geven je schabouwelijk, maar gewestelijk, racekak, diarree oftewel ingewandsstoornissen.
8. Wat vind je het lekkerst: sapacaianoten [niet in VD, GB, wel in Spellinggids], tagua- of ivoornoten, sint-lambert(u)snoten, pepernoten, pecannoten, macadamianoten, kemirinoten of het product van de (acajou-) kasjoeboom, de cachounoot (cashewnoot)? Ze smaken nog lekkerder als de sarangi, een soort van Voor-Indische viool, wordt bespeeld. Hm! En dan de sardane, de nationale dans in Catalonië maar dansen!
9. Saudiërs (Saoediërs) genieten vaak uitbundig van Japanse sashimi of diverse lekkere saucisses de Boulogne.
10. Een fruitige wijn uit de Gironde is de sauternes. De vouvray is een witte wijn uit de Loirestreek.

11. Een ramp: sauve-qui-peut, vrouwen en kinderen eerst, Jan en alleman in paniek – de vrouwen in torschlusspaniek – en alle hens aan dek. Worden we wel schadeloosgesteld? Geef eerst maar eens wat schalkenwater!
12. Sommige savooi(e)kooleters hebben wel het savoir-faire, maar niet het savoir-vivre.
13. Bij het diamanten huwelijk is de seven-year itch allang voorbij. Gelukkig (voor het huwelijk dus) maar.
14. Een Belgische Senaatszetel is kapitaler dan een Nederlandse of Duitse senaatszetel.
15. De chemica, een selfmade woman, wist alles van s-elementen en iatro- en colloïdchemie.

16. In hun sekte-ijver grepen de sektariërs naar de sekt. De Sejm [seem] is het Poolse parlement.
17. Seismiek bepaalt hoe de sijsjes vliegen. Dat geldt natuurlijk niet voor drijsijsjes.
18. Het seersucker is een soort crêpe. Seedlings zijn een soort niet te pruimen grote zure appels.
19. 'Shit happens' is een relativerende opmerking als de shish kebab een beetje té geroosterd is.
20. Schrijver dezes is eens vier weken in Nepal geweest. We werden gegidst door sherpa's. Hun volk waren de Sherpa's en de taal die ze spraken was het Sherpa. Ze hoopten op het shangri-la.

21. In de muziek is de shakuhachi een traditionele lange Japanse bamboefluit en de shamisen een met groot plectrum bespeelde, driesnarige luit, bekend als begeleidingsinstrument van geisha's.
22. Mijn sixième sens (sixth sense) zei me al, dat de bij de sit-in sitar en citer spelende priester-dichter geen jezuïet was en dus geen S.J. achter zijn naam had mogen zetten. Van de sjahada wilde hij vanzelfsprekend niets weten.
23. Bij de gelukwens 'sjana tova' op nieuwjaarsdag moet ook door een Sjanghaier sjampie gedronken worden. In Israël spreekt men dan het sjema jisraël uit, een belangrijk joods gebed.
24. Sjonnies en anita's zeiden vroeger slijk tegen chic. Ze hadden sinusitis en waren sinofiel.
25. De Haagse Sint-Bureaucratus bepaalt, wanneer het sint-salarius is. Aan andere heiligen gerelateerde zaken, heiligengerelateerde zaken dus, zijn de Sint-Elizabethsvloed, de sint-elizabethsletter, het

Sint-Jansevangelië, het gewestelijke sinte-markoen, Sint-Japik, het sint-philippuskruis – een liggend Latijns kruis –, de schilders van het Sint-Lucasgilde en de Sint-Pieterspenning.

26. Op de Surinaamse skratjie en de snaredrum werden van lieverle(d)e veel skoliën (skolia, beide meervoud van skolion) geïmproviseerd.

27. Een sjouchet is een ritueel slachter bij de Israëlieten. Een sjoumer is een controleur op het kasjroet, het geheel van de joodse spijswetten. Die slaakt soms een simsonsverzuchting.

28. De simiësk grabbelende goalie veroorzaakte de silver goal. Simsalabim, hocus pocus, uitgeschakeld dus!

29. Schoon van verre is vaak ver van schoon. Geduld is ook voor een dicteefreak, lid van de dicteemaffia, een schone zaak!

Rein Leentfaar