

112. Salam aleikum, de Salische wet, salvis titulis, sajoer lodeh en de himalayageit

1. De Belgen hebben voor auteursrechten hun Sabam, de Hollanders kennen daarvoor de Buma/Stemra. Een burgermannetje wordt ook met buma aangeduid.
2. In Etten-Leur wijdt de priester jaarlijks auto's en fietsen. Zijn het dan meteen sacramentaliën?
3. Het woord sagoïentje – een soort van zwart klauwaapje – komt uit het Tupi en het woord saguaro, reuzencactus, komt uit de Pimataal, eveneens een indianentaal. Een saguarospecht is een gilaspocht.
4. De munteenheid van de eilanden Saint Kitts en Nevis is de Oost-Caraïbische dollar. Saint Lucia ligt daar in de buurt en heeft dezelfde munt, net als Saint Vincent en de Grenadines. De bevolking van die laatste twee eilanden(groepen) spreekt een soort creools-Engels. Vergelijk het aussie-Engels.
5. Ha, lekker! Een boterham met saks of lekkere sandwichspread, dan wel gewoon een broodje smos.

6. Het salafisme wil de Koran puur interpreteren. De Arabische groet "salam aleikum" betekent "vrede zij met u". De salat is vijfmaal daags een islamitisch ritueel gebed. Een verfijnde geestigheid wordt ook wel sal atticum, attisch zout, genoemd, salbutamol echter is een geneesmiddel tegen astma.
7. Een salicetum is een wilgenbos. De wilgenbast levert stoffen voor de bereiding van salicylalcohol en -zuur.
8. Kaarskruid wordt ook wel Jeruzalemse salie genoemd. De uitdrukking jansalie komt van saliemelk, een bijzonder flauwe drank. De valse of wilde salie is een naam voor de hennepnetel.
9. Mevrouw de erflaatster, volgens de Salische wet hebt u in het geheel geen Salische goederen!
10. Van salmiak krijg je mogelijk een salivatie, een speekselvloed. Eten van salmi en salmagundi kan deze verergeren en denk maar niet dat het salkvaccin tegen polio je daarbij helpt.

11. Ook saloeki's kunnen door het eten van salmoniden een salmonella-infectie oplopen.
12. 'Hij is zo wijs als Salomo's kat' zeg je niet van iemand die echt salomonisch wijs is.
13. Hebt u de bijen weleens gesalpeterd? Ze krijgen dan een nieuw korfje; de koningin past op.
14. Salpeterkoek, bijproduct bij de fabricage van salpeterzuur, heeft niks met de imkerij te maken.
15. Salpeterzure potas heet ook kaliumnitraat. Van salpeterzuur koper oftewel koper-II-nitraat wilt u de formule vast niet weten.

16. Onbekend is of je van het eten van salpicon ook een ontsteking van de salpinx, salpingitis, kunt krijgen.
17. Een barmhartige samaritaan, zie het Lucasevangelie, heet naar Samaria oftewel Midden-Palestina.
18. Een sambabal is een holle, ovaalronde bol met een handvat, gevuld met rijstkorrels of iets dergelijks, gebruikt als ritme-instrument. Sambal bestaat uit allerlei kruiden bij de rijst, waaronder vooral Spaanse peper. U wilde sajoer nuttigen op uw sajetten kousen? Bedoelde u nu echt sajoer lodeh met sajoeran kering?
19. Logisch, toch? De Salomonseilandse munteenheid is de Salomonseilandse dollar.
20. Huiswerk voor vandaag: zoek uit wat de salepkol en de testikel met elkaar te maken hebben.

21. De Salpêtrière is een groot oud gebouw in Parijs, gebruikt als vrouwengast- en ziekenhuis.
22. De saltimbanque maakte meerdere hoge salto mortale's (salto mortales, volgens Van Dale ook nog salto's mortale).
23. In Midden-Amerika ligt El Salvador. De Salvadoraanse munteenheid is de colon.
24. Salve! Salvo respectu, met alle respect, oftewel salva omni reverentia (met de afkorting s.o.r.); er zijn heel wat uitdrukkingen die met salva, salvis of salvo beginnen. We noemen er enkele. Salvo titulo (afkorting s.t.) is met weglating van de titel. Het meervoud is salvis titulis, met afkorting s.s.t.t. Salva conscientia is zonder het geweten geweld aan te doen, salvo pudore is zonder het geweten te kwetsen. Dat alles werd gezegd bij de salzafij, de gele of blauwe morgenster: poignant!

25. Was je vorige maand terzelfder tijd terzelfder plaatse (afkorting t.z.p.)? Nou, op dezelfde plaats niet, maar tezelfdertijd wel. Ik kocht daar diverse tête-bêche postzegels.

26. Dat betekent kop aan staart. Medische thanasie is een neutrale uitdrukking voor euthanasie.

27. Bij het thaiboksen, het muay-boksen, kwam er ineens een thar, een kleine gracieuze himalayageit, voorbij. Dat verhaal snapte de t-groep meteen, bij de p-groep duurde het wat langer. Trouwens, wat nummer 20 betreft: niets!

Rein Leentfaar