

Achtste Dictee van Kampen

auteur: Harry Goedegebure

December 2020

Wanneer Sinterklaas de ideeëloze jongelui op de vanwege de huidige anderhalvemetersamenleving, coronaveilige afstand heeft voorzien van contemporaine cadeautjes zoals legpuzzels, en de vier einzegängers à contrecoeur mens-erger-je-niet gaan spelen, slaat het thans frequente fatum toe: ik word geïnfecteerd met het COVID-19-virus! In de GGD-teststraat wordt mijn neus capabel gepenetreed met een wattenstaafje door een alleraardigste jongeman die mij op een eloquente wijze kan expliqueren dat zijn ogenschijnlijk duf baantje geen sinecure is.

Direct wordt de slaapkamer gebombardeerd tot een isolatiecel, voorzien van laptop en andere paraferalia om de tijd te beiden, en wordt de rest van het gezin in een tiendaagse quarantaine geplaatst, wat voor de langeafstandsforens/zen dankzij de sublieme wifiverbinding amper verschil maakt. Vanachter mijn kleine laptop met daarop de geüpdatete meest recente versie van de communicatieprogrammatuur, zie ik de fraaie pittoreske oranje- en okerkleurige avondluchten gelardeerd met de continu wisselende contouren van uiteenlopende amorfe wolken.

Dan kan de mise-en-place voor het kerstavonddinertje worden voorbereid, bestaande uit een entree van rijst met daarop gekaramelliseerde halve rode-uienringen en een stukje gebakken zalm als topping; ik mag met veel aplomb beweren dat de in roomboter gebakken sliptongetjes met een perfecte cuisson zeer appetijtelijk zijn.

Met kerst vieren ten minste de CDA-leden en de ChristenUnieleden de geboorte van Christus, tot vorig jaar wereldwijd in gewijde basilieken door miljoenen christenen gevierd onder luid gezang van aloude carols en kersverse kerstversjes, maar A.D. 2020 nochtans alleen via een online()viering te volgen is. Wanneer het ambetante lied over Flappie langzaam is uitgefaded, wordt de conventionele frituurpan tevoorschijn gehaald om daarin de minutieus voorbereide appelbeignets en rozijnenbollen met sukade te bakken, een taak waarop de heteluchtfriteuse of airfryer niet berekend is.

Silvesteravond is aangebroken waarop traditiegetrouw de oudejaarsconference wordt afgewisseld met oorverdovend exploderende melkbussen, wat de pyrotechnische handel met lede ogen aanziet, totdat we ten slotte om twaalf uur met champagne gevulde flûtejes in de hand elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen, en niet zoals vorig jaar met gênante rodewijn glazen.