

Abcoude 2050

Ik zit in mijn onesie op de bank te chillen en ik zeg oké. Even via mijn domoticasysteem naar leuke uitjes googelen. Mijn elektronische assistent stelt een uitstapje naar Abcoude voor. Abcoude is al sinds jaar en dag bekend van de feestweek die rond de paardenmarkt wordt georganiseerd. Ik ben benieuwd of er verder in het dorp iets te doen valt want er staat niet veel vermeld over dit al in de middeleeuwen gestichte plaatsje. Naar verluidt zijn de mediëvisten niet echt productief met het onderzoek naar deze epoque in Abcoude. Daarom hoop ik dat ik de activiteiten die er heden ten dage zijn, kan appreciëren.

Vanuit Amsterdam, kosmopolitische miljoenenstad, vertrek ik met mijn privé-eenpersoonsdrone naar de steeds trendy buitenwijk Amsterdam Abcoude voor een relaxed bezoekje aan het overdekte winkelcentrum. Genietend van een latte macchiato kijk ik naar de bijdetijdse belevenisbakker Both die quasinonchalant een bakkersshow van heb ik jou daar voor zijn clientèle verzorgt. Speciaal voor Moederdag koop ik bij hem een exquis Moskovisch gebakje en een paar lekkere petitfours.

Nadat ik bij de doe-het-zelfkassa heb betaald, krijg ik meteen via mijn smartphone een pushbericht met een verzoek: “Heb je ons al geliket?” Ik reciprocier hierop gedachteloos met een duimpje terwijl het toch in- en intriest is dat je zo voortdurend gagedeslagen wordt.

Deze samenleving lijkt meer op een orwelliaanse dystopie dan het elysium waar ook wel over gesproken wordt. Als ik me dit van tevoren had gerealiseerd, dan had ik me heftiger verzet tegen deze alleswetende technologische maatschappij. Jammer dat ik ertoe neig om dit alles maar als een gedweeë schlemiel te ondergaan in plaats van rigoureuus als een guerrillero in opstand te komen want dit is toch echt quatsch.

Na het winkelen ga ik een uurtje naar het subtropische zwembad dat is geüpgraded en geëquipeerd met nieuwe wildwaterbanen. Ik vermaak me uitstekend. Daarna ga ik meteen door naar het luxueuze wellnesscentrum Fort Abcoude. In het fort dat voeger onderdeel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kun je tegenwoordig mindfulnesssessies volgen. Daarna bezoek ik de sauna die is ingericht in de sferen van Duizend-en-een-nacht. Tijdens de löyly met aromatische oliën heb ik heerlijk gerelaxt.

‘s Avonds wandel ik verkwikt naar het heerlijke hotel De Witte Dame, waar ik geniet van een verfijnde wagyubiefstuk en de verrukkelijke macrobiotische couscoussalade. Wat een dag. Abcoude, zeker een bezoekje waard!