

Sport en cultuur

Wat is een dorp zonder sport en cultuur? Het is als een spinnewiel zonder wol. Onze gemeente kan gelukkig over ontiegelijk veel wol beschikken. Zij is erdoor geverfd zagezegd. Recentelijk wijdde zij een cultuurnota aan dit issue. Niet choquerend, geen panacee, ook niet op z'n janboerenfluitjes geconcipieerd, maar wel van grote significantie voor de samenleving. Want cultuur verbindt je met elkaar, nietwaar?

Aan Ontmoetingscentrum De Tuyter is de tenuitvoerlegging van het caleidoscopische culturele aanbod toevertrouwd. Als je een opgavenformulier invult, word je op de hoogte gehouden van een potpourri aan activiteiten. Van een chic avant-gardistisch toneelstuk tot jazzconcerten in boogiewoogiestijl, van rock-'n-rollmuziek tot optredens van een extravagante reggaeartiest of een eloquente stand-upcomedian. Voor elk wat wils. Na afloop van de performance kun je je in het aanpalende restaurant tegoed doen aan een exquis maar efemeer dinertje met ten minste een sliptongetje of een tournedostje en een appetijtelijke crème brûlée toe.

De sport is een chapter apart. Goed voor de ontplooiing van onze body's. Er zijn mogelijkheden te over in ons emmese dorp. Heb jij bijvoorbeeld al gerugbyd, gefitnest of gejeu-de-bould? De sportclubs ontvangen je met wijd uitgespreide armen. Hun klantacquisitie laat niets te wensen over. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je een androgyn bent, een lhbt'i'er, een queer, een cisgender of een witte vrouw, sporten is voor Jan en alleman.

Al met al kunnen we concluderen dat wie zijn sanguinische aanleg wil breidelen, ons weidse cultuuraanbod beter niet kan negeren.