

Communicatie tussen ouderen en jongeren

Adolescenten en millennials kunnen babyboomers vaak niet meer verstaan. Begrippen als alle gezindten, voor pampus liggen, houtje-touwtjessassen en mytylschool, veroorzaken stressstoornissen bij jongeren, waardoor ze moeten recupereren in een lits-jumeaux.

We leven in een tijd dat Zwarte Piet de zwartepiet krijgt toegespeeld, waarin we ons moeten verdiepen in de lhbtqi+-rechten, waarin door zeventigplussers niet meer wordt gebingood en jongeren via lastminuteaanbiedingen vertrekken van Schiphol, dat doet denken aan een orwelliaanse dystopie.

Ouderen die nog gewoon Nederlands spreken, worden geconfronteerd met het zerotolerancebeleid van de grootinquisiteurs van de woke cultuur. Je moet de n-woorden negeren, maar negeren is link, want leg je de klemtoon verkeerd, dan lijdt het geen twijfel dat je via een zijingang van het toneel verdwijnt.

De middelbareschooltijd van jongeren staat deels in het teken van de taaldiscussie. Jongeren ergeren zich aan de oubollige taalcapriolen van ouderen die zich bedienen van spreekwoorden en metaforen, die niet weten dat ze cisgender zijn en zaniken over ge-sms'te boodschappen en tv-programma's. Ouderen gebruiken koloniale woorden als eerstewereldland, mesties of mulat. Ze zeggen ontdekkingsreizigers in plaats van ontdekkingsrovers en vinden de discussie over genderneutrale toiletten gezeik.

Je zal maar in de pata's staan van docenten Nederlands. Je krijgt het Spaans benauwd als je hoort dat kattig vrouwonvriendelijk en dierstigmatiserend is, dat Gouden Eeuw echt niet meer kan, dat zwatrijden een racistisch woord is en dat skere gasten niet skeer hoeven te zijn.

Met dieren moet je voorzichtig zijn, want kan zebrapad nog wel, apekool, broodjeapverhaal, kattenkwaad, krokodillentranen of ben je dan van de ratten besnuffeld?

Zien we straks genderfluïde linguïsten een supervetcool dansje maken op het graf van de Dikke Van Dale? Is het Groene Boekje vervangen door het Rode Boekje? Laten we hopen dat deze nachtmerrie ons bespaard blijft. Pardon, boze droom: nachtmerrie is dier- en vrouwonvriendelijk.