

## **Dronken**

À propos [apperpo en apprepo zijn goed, by the way ook], die drinkebroer van een dronkenmansfiguur zal wel een snipper ophebben, te veel van de sterkedrank gebruikt hebben. Hij was zo blauw als een Maleier, hij ligt als een blei, hij lijdt overigens niet aan drunkorexia, zijn hoed staat wel op halfzeven, hij spreekt ook de waarheid: in vino veritas, hij drinkt soms uit een kylix, ook wel uit de Lethe – om vergetelheid te bewerkstelligen, hij was in de lorum en mabok, hij is over de neb gestapt, hij is oremus en gaat door de pagger, hij ligt voor pampus, hij heeft de pruif, hij is als een roetetoeter, hij heeft Schiedam in 't oog – na heel wat schiedammers gedronken te hebben, ze hebben hem geshanghaaid met heel wat drank, hij is sikker of sjikker, hij zal een goede snee aan hebben, mogelijk is hij ook stronken, hij is tiereliere, boven zijn theewater, hij is zijn tramontane kwijt, hij heeft zich volgegoten en is zo zat als een zwitser en heeft een baard als een Zwitser. Proost, tchin-tchin, prosit, gezondheid, lechajim, santé, cheers, ik breng een toast uit en eet toast om te ontzuichten (ik ben overigens wel een plezante nonkel, met veel plisanterieën zoals: vanaf nu geen spraakwater meer inhebben, geen snip meer aan of ophebben).

## **De islam (vervolg)**

Mijn buuf, een rondom-lelijk, kenauprototype en een atypisch geval van een boerinetje van buut'n, eerder baisait van het plaatselijke schoolhoofd, heeft zich bekeerd tot de islam. Zij was vader-Jood en haar vader was er niet blij mee, temeer daar ook haar echtgenoot meeinging. Die droeg dan ook een taqiyah, een moslimkapje. Ze kent natuurlijk alle islamitische feestdagen, zoals – en dat is niet zomaar een offerfeest – hét Offer- of Schapenfeest, de led- of Eid-al-Adha, ook wel grote Bairam of Beiram genoemd, naast natuurlijk het dito kleine, het Suikerfeest ter afsluiting van de ramadan – de islamitische saum of vasten – ook wel Eid- of led-al-Fitr of ramadanfeest genoemd. Het wahabisme is niet een sjiitische, maar een soennitische stroming binnen de islam. Volgens de takia mag je soms je islamitische geloof verloochenen. De takfiri's vinden dat je takfrontmaskerden mag doden. De gülenisten zijn geen vrienden van de Turkse president Erdogan (zo volgens VD; op de g moet volgens Wikipedia overigens een boogje – dat heet breve, vergelijkbaar met een haček). Tot zover: de kadar, de goddelijke lotsbeschikking, bepaalt overigens alles.